



Så var det dags att lämna våtlandsområdet och poolen som räddat oss på varma eftermiddagar. Istället för att ägna ett dygn åt att åka 3 olika bussar till nästa stad



konstaterade vi att det kostar lika mycket att åka taxi hela vägen, eftersom det bara är 3 timmar bort. Så vi lyxade till det med egen bil, skönt! På vägen såg vi en stackars anakonda som blivit dödad av en machete trots att den bodde i naturreservatet. Enligt vår chafför är det vanligt att folk som kommer hit för att arbeta på de närliggande skogsbruken dödar anakondorna eftersom de tror att de kan döda barn. Det gör de såklart inte men den här stackars ormen är lika död för det.



Paraguay



Så kom vi fram till Posadas, staden på paranáflodens bank precis över från Encarnación, vår första stad i Paraguay. Så vi tog en promenad längs med vattnet och kikade över till det som blir nästa resmål. Det ser fint ut så imorgon tar vi pendeltåget över gränsen, väldigt smidigt. Först lite sightseeing, vi hittar ett monument över kriget om Falklandsöarna (eller islas Malvinas som de kallas här)

det är öar öster om Argentina som Britterna koloniserade. Under 80-talet bestämde sig Argentinerna för att försöka ta dem men misslyckades. Sedan gjorde britterna en omröstning för att låta invånarna bestämma om de ville ha självständighet eller inte och de sa nej och stannar med britterna. Detta har dock Argentina inte accepterat, vi har sett väggmålningar som proklamerar att los Malvinos är deras och kartor där de är medritade.







Vi hittar också en frihetskämpe som fått en väldigt stor staty. Sedan avslutar vi vår sista kväll i Argentina med att testa deras nationaldryck, fernet och cola. Jag är väldigt glad att jag tar en GT istället för den där hostmedicinen men Emil är positivt överraskad, och tur är det när drinken är så stor. Hej då Argentina, ses igen om några veckor! Nu Paraguay, ses där! / TT